

Hier de korte beschrijving van mijn programma:

Het Verhaal Centraal

Gospelklanken, orgelmuziek, de Bijbelse boodschap, gedichten die tot nadenken stemmen over de zin van het leven, psalmen en geestelijke liederen, een meditatie van een bekende Achterhoeker, het zijn elementen waarmee het programma *Het Verhaal Centraal* zich onderscheidt van alle andere programma's.

Sinds maart is dit programma in de ether, van 18.00 tot 19.00 uur en op de zondagmorgen erna van 08.00 tot 09.00 uur wordt het herhaald. Voor de trouwe luisteraars van Achterhoek FM is het niet helemaal nieuw, want die herkennen er het voorgaande programma in, van Piet Piersma, dat heette toen *Kerk Centraal*. Inderdaad, het wordt uitgezonden namens de Achterhoekse kerken, met name die van Lochem, maar niet het kerkgebouw of de kerkelijke gemeente staat centraal, maar Het Verhaal dat daar elke week centraal staat, het Bijbelverhaal van schepping en voleinding, van zonde en vergeving, van dood en opstanding, kortom van Jezus, de Redder der wereld.

Rondom het thema dat blijkt uit de meditatie kiezen Bram en Maaïke een kleurrijk palet aan diverse liederen en gedichten die bij dat thema aansluiten. Die meditatie wordt meestal geleverd en gehouden door een van de dominees of pastorale werkers uit de directe omgeving. Om het boeiend te houden duurt zo'n meditatie niet langer dan twee keer vier minuten en volgt er verderop in het programma vaak nog een gesprekje over die meditatie. Soms, als de persoon die de meditatie houdt, niet naar de studio kan komen, spreekt hij of zij die in over de telefoon of levert die bij ons als mp3 bestand.