

Hier de korte beschrijving van mijn programma:

HET BEKIJKEN WAARD.

Een informatief programma waarin ik vertel wat er alzo te zien is in de verschillende musea in het hele land. Het gaat niet alleen over kunst want er zijn legio musea die een interessante collectie hebben met b.v. speelgoed uit grootmoeders jeugd, oude brandweerauto's, hoe een mens in elkaar zit, het leven in de Gouden Eeuw enz. enz.

Mocht het een speciale tentoonstelling zijn over kunst, dan komt er tijdens de uitzending een toelichting over het onderwerp en uitleg over het soort kunst.

Ook beeldentuinen en galeries in de buurt komen aan bod.

Bij een heel bijzondere expositie is er vaak een interview met een medewerker of conservator van dat museum, soms aanwezig in de studio, maar ook vaak telefonisch. Omdat de luisteraars meestal niet met pen en papier klaar zitten om alle informatie op te schrijven geef ik altijd de webside van het betreffende museum door zodat men daar de informatie over kosten een openingstijden kan vinden.